

## Empathie / Zwarte Piet / F\*ck the police

Alles moet maar kunnen. Alles onder het mom van “vrijheid van meningsuiting” en “dat kan en mag in Nederland” met als toevoeging dat ‘we daar ook heel blij mee moeten zijn’. Nou, MIJN vrijheid van meningsuiting zegt: “Houd daar mee op!”

Kijk eens wat meer naar het effect van wat je zegt. Wat doet dit met de ander? En ook; ga je het resultaat halen waar je op uit bent door dit te doen of te zeggen?

Dat, lieve mensen, heet EMPATHIE. En dat hoeft helemaal geen zweverige kant op te gaan.

Belangrijkste ingrediënt hiervan is ECHT luisteren. Let op: niet, horen wat iemand zegt. Nee, ECHT luisteren, dus naar de woorden achter de woorden.

Toeval wil dat mijn alter ego Clown Powie (check facebook) een paar weken geleden uitgeroepen is tot Amsterdammer van het Jaar. Powie staat voor empathie. Clownen voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis. Dat gaat niet om grappig doen, ballonnen draaien en liedjes zingen. Nee, waar hebben die kinderen behoefte aan, zodat ze even vergeten dat ze ziek zijn. Vandaar dat Powie niet in een hokje te plaatsen is van blank, zwart, homo, hetero of welk ander hokje dan ook. Want ook in Peru en Uganda heeft Powie kindjes blij gemaakt. En zonder gesproken taal, want de kindjes spraken geen Engels/Nederlands en Powie geen Ugandeese/Peruaans.

Waar gaat het dan fout in het dagelijks leven? Je kunt bijna zeggen “waar niet?” We slaan door; in heel veel gebieden. 2 voorbeelden.

### \*\* Zwarte Piet!

Jawel, begin 2018 en ik haal hem er gewoon bij. Het gaat mij er hier niet om of hij moet blijven of niet, maar vooral dat we niet luisteren en niet empathisch zijn. En dan wordt het een steeds heftiger strijd in plaats dat we richting verbinding gaan.

Ik zeg eerlijk dat het mij wat doet als er een t-shirt te zien is met “zwarte Piet is racisme”. Je kunt wel zeggen dat je de boel wilt wakker schudden, maar je maakt mij niet wijs dat je op die manier de mensen mee krijgt. In mijn jeugd en opvoeding zaten Sint en Zwarte Piet vastgebakken. En als je zegt “zwarte Piet is racisme”, zeg je ook dat mijn ouders, ooms en tantes en burens racisten waren. Dat gaat best ver. Dat geeft geen verbinding, want ik ga vol met de hakken in het zand.

### \*\* F\*ck the police!

Iets minder bekend misschien. Een theaterstuk. Bij de politie is op hoog niveau besloten dat dit niet alleen moet kunnen maar dat je dit ook zou moeten bijwonen.

Toen ik uitgenodigd werd, wekte de titel al enige weerstand. Nadat ik ben gaan googelen, raakte het mij steeds meer. Ook hier werd gezegd; de titel is alleen om de boel wakker te schudden. Op mijn vraag of dit dan gepaard moet gaan met vloeken, kwam geen bevredigend antwoord. Eigenlijk helemaal geen antwoord en dat is niet zo gek. Hoe kan ik op scholen aan jeugd vertellen dat je niet mag schelden met F\*ck dit en F\*ck dat en vervolgens is er een theatervoorstelling ‘F\*ck the police’ waar hun ouders heen gaan, die daar nog entree voor betalen ook!

De uitnodiging heb ik vriendelijk en resoluut afgeslagen. Politieagent is namelijk niet alleen iets wat ik DOE, maar vooral wie ik BEN. En als je dan 35 jaar bij de politie werkt, waarvan de helft als wijkagent in verschillende multiculturele wijken, dan raakt dit. En hoe goed de inhoud ook is van het theaterstuk; dan ben je mij kwijt.

Empathie nul. En daar gaat het wat mij betreft mis. “Generaliseren is fout” en dat wordt dan door de andere partij aangepakt door .... te generaliseren (?).

Genoeg is genoeg. Ik zeg: Clown Powie for President.